



Israël

“Off the beaten track”

Een 11 daagse avontuurlijke reis



Reisroute

- Dag 1:** Aankomst Tel Aviv
- Dag 2:** Tel Aviv
- Dag 3:** Tel Aviv - Akko
- Dag 4:** Akko - Nachal Amud - Safed
- Dag 5:** Safed - Nakik Hashachor - Meer van Galilea
- Dag 6:** Meer van Galilea - Naftali bergen - Meer van Galilea
- Dag 7:** Meer van Galilea
- Dag 8:** Meer van Galilea - Woestijn van Judea - Jeruzalem
- Dag 9:** Jeruzalem - Nachal Rachaf - Jeruzalem
- Dag 10:** Jeruzalem
- Dag 11:** Jeruzalem - vertrek vanuit Tel Aviv



Dag tot dag programma



Dag 1:

Aankomst Tel Aviv

Na aankomst op de luchthaven Ben Gurion haal je je huurauto op. Vanaf de luchthaven rijd je naar kibboets Shefayim. Overnachting in kibboets Shefayim, gelegen op 15 minuten rijden van het centrum van Tel Aviv.

Dag 2:

Tel Aviv (o)

Vandaag heb je de hele dag de tijd om op eigen gelegenheid de hippe stad Tel Aviv te verkennen. Breng bijvoorbeeld een bezoek aan de kleurrijke en

geurrijke Carmel markt, de grootste markt van Tel Aviv. Op de levendige markt kun je veel verse producten inslaan zoals noten en droogfruit. Bezoek ook de oude havenstad Jaffa, het historische deel van Tel Aviv. Wandel door de smalle straatjes en zie het huis van Simon de Leerlooier en de bekende klokkentoren. In de haven vind je veel restaurantjes. Wil je meer weten over de Diaspora? Bezoek dan het Diaspora museum. Of de Independence Hall, waar de Israëlische onafhankelijkheidsverklaring in 1948 is getekend. Wandel door Neve Tzedek, het eerste stadsdeel buiten de muren van het oude Jaffa. In dit deel wonen veel kunstenaars. De smalle straatjes en kleurrijke huizen zorgen voor een mediterrane sfeer. Relax op één van de prachtige stranden, huur een fiets van Tel-o-Fun of ga winkelen in de bekendste winkelstraat van Tel Aviv: de Sheinkin Street. Overnachting in kibboets Shefayim. Tel Aviv heeft een bruisend nachtleven. In de zomer worden er veel festivals op het strand georganiseerd.

Optionele excursies :

1. Abseilen en rotsklimmen bij Shilat Cliff.

Wil je meteen actie? Boek dan deze optionele excursie: Abseilen en rotsklimmen bij Shilat Cliff.

Deze prachtige klif ligt midden in het unieke Ben Shemen bos, gelegen op 30 minuten rijden van Tel Aviv. Shilat klif heeft een grote picknickplaats op de top van de klif en een stromende beek eronder. Er zijn rotsklimroutes voor elk niveau, van beginner tot zeer geavanceerd. Je instructeur beslist welke route het beste genomen kan worden, afhankelijk van je eigen niveau. Er is geen ervaring nodig om deze excursie te kunnen doen.



Kosten: € 500,- per groep van maximaal 6 personen. Duur van de begeleide excursie:

3,5 - 6 uur



2. Paragliding van de berg Har Suf

Door de geografische ligging is Israël de ideale plek voor paragliding. En Har Suf, bij Hertzaliya, maakt het tot een onvergetelijke ervaring! Bij tandem paragliden op Har Suf zweef je mee op de luchtstromingen terwijl je vertrouwt op de wind. Je kiest zelf de aard van je ervaring; een kalme en geleidelijke vlucht of een extreme, met adrenaline gevulde vlucht.

Tandemzweefvliegen zijn ontworpen om het gewicht van twee mensen te dragen. Je zit veilig in een harnas voor je instructeur. Je hebt hierdoor een onbelemmerd panoramisch uitzicht. Onder toezicht van je instructeur mag je zelf sturen en zelf ervaren hoe het is om een paraglider te vliegen! Houd er rekening mee dat paragliden afhankelijk is van het weer. Voor tandemvluchten is geen eerdere paragliding ervaring nodig.

Level 1: € 135,-

Prijs per persoon met een minimum van 2 personen. Duur: minimaal 10 minuten

Level 2: € 175,-

Prijs per persoon met een minimum van 2 personen. Duur: minimaal 20 minuten

Level 3: € 215,-

Prijs per persoon met een minimum van 2 personen. Duur: minimaal 30 minuten



Minimum leeftijd: 6 jaar.

Dag 3:

Tel Aviv - Keshet - Cougar Cave - Ma'arat Nam'er - Nes Ammim (o)

Vanuit Tel Aviv rijd je naar Keshet, waar je je gids zult ontmoeten. Vanaf het hoogste punt van West Galilea heb je het mooiste uitzicht op Israël. Er was hier eens een echte grot, waarvan het plafond van de grot een millennia geleden instortte. Er bleef een boog achter, die de gelijknamige naam kreeg: Keshet.

Je kunt abseilen vanaf de gigantische boog,

terwijl je in de lucht hangt en geniet van een geweldig panoramisch uitzicht. Een hele spannende ervaring! We zullen onze kabels gebruiken om in 35 minuten weer terug te wandelen naar de top, vaak vergezeld door vele nieuwsgierige berggeiten. De site is voor iedereen toegankelijk. Alle extreme activiteiten zijn optioneel. Het abseilen is gemakkelijk en er is geen ervaring voor nodig.

Hierna brengen we een bezoek aan de grot Ma'arat Nam'er. Deze kalkstenen, karstische grot is gelegen in West Galilea. We wandelen in ongeveer 15 minuten naar de grot. Eenmaal binnen in deze oude grot kruipen we door krappe ruimtes, klimmen we omhoog en verkennen we met onze hoofdlampen de diepe spleten. Tip: neem een hoofdlamp mee.

Na deze spannende ervaring rijd je door naar Akko. Indien je nog energie over hebt kun je Akko bezoeken, de stad van de Kruisvaarders. Bijzonder in deze stad is de Middeleeuwse Citadel. De resten hiervan liggen grotendeels onder de grond. De Kruisvaarders lieten gigantische ridderzalen, eetzaal, badhuizen en diverse karavanseraï achter. Ook is de Templar's Tunnel interessant! Deze tunnel is 350 meter lang en leidt van de vesting naar de haven. Overnachting in kibboets Nes Ammim.



De Kruisvaarders lieten gigantische ridderzalen, eetzaal, badhuizen en diverse karavanseraï achter. Ook is de Templar's Tunnel interessant! Deze tunnel is 350 meter lang en leidt van de vesting naar de haven. Overnachting in kibboets Nes Ammim.

Duur van de begeleide excursie: 3 - 5 uur

Dag 4:

Nes Ammim - Akko - Nachal Amud - Safed (o)

Wandel 's ochtends door de ondergrondse soek van Akko en geniet van de vele kleurrijke producten die hier worden aangeboden. Hierna kun je een wandeling maken in het Nachal Amud National Park. Verken de schoonheid van Noord Israël! Deze prachtige gezinswandeling slingert door de wildernis van Noord Israël van Meron naar Safed. Je zult een verscheidenheid aan lokale planten zien en misschien wel enkele van de inheemse wilde dieren.



Je passeert de ruïnes van oude huizen en een voormalige korenmolen. Deze wandeling is favoriet bij de lokale bevolking. (Deze wandeling maak je zelfstandig, er zijn geen extreme touwactiviteiten). Je kunt hier een wandeling van 2 tot 7 uur maken. Hierna rijd je door naar de mystieke stad Safed. Er wordt gezegd dat wandelen door Safed is als wandelen in een foto, en het is echt waar! Overal waar je bent zullen je ogen gevuld worden met adembenemende uitzichten, prachtige architectuur en oude locaties, terwijl je de zoete, schone berglucht inademt. Safed is één van de vier heilige

steden van Israël. Het is altijd een belangrijke stad geweest voor het Joodse volk en wordt de meest mystieke stad van Israël genoemd. Wandel door de kronkelende steegjes en geplaveide straten en zie de prachtige kunstwerken in het kunstenaarskwartier. Overnachting in kibboets Moran.

Duur van de individuele wandeling: 2 - 7 uur

Dag 5:

Safed - de Golan Hoogvlakte - Nakik Hashachor - Meer van Galilea (o)

Vanuit Safed rijd je naar Nakik Hashachor, waar je zult klimmen in de Black Canyon. De wandeling vereist een vroege start, ergens tussen 07.00 en 08.00 uur. Een dag vullend avontuur in een diepe kloof van vulkanische steen. Tijdens deze wandeling zul je veel klimmen over enorme lava rotsblokken. Zodra we de kloof binnengaan zullen we van de gebaande paden afgaan. Met een beetje geluk zie je prachtige vogels, kleine dieren en veel water. Negentig procent van deze wandeling is in de buurt van of in het water, van de enkel tot de knie. Tijdens deze wandeling zul je moeten zwemmen en abseilen. Je dient een normale conditie te hebben om aan deze wandeling te kunnen meedoen. Ongeveer vijfentachtig procent van de wandeling is bergafwaarts. Hierna rijd je naar het Meer van Galilea. Overnachting in kibboets Shaar Hagolan.



Duur van de begeleide excursie: 6 - 8 uur



Let op: deze excursie kan alleen in de zomer gedaan worden.

In de winter plannen we een andere excursie:

Via Ferrata Adventure: abseilen en rotsklimmen

Via Ferrata is een klif aan de bovenkant van de Ramim klif, direct boven Kiryat Shemona. Het is de enige klif in Israël waar men de Italiaanse sport genaamd "Via Ferrata" kan ervaren. Je begint de expeditie met een korte afdaling naar de prachtige klif met de bijnaam "Liar Cliff", door zijn vele liefhebbers van

rotsklimmen en sportliefhebbers. (Vraag de gids maar waarom!). Alleen al op de top staan is een sensatie. Vanaf hier heb je namelijk adembenemende uitzichten.

Nadat je het uitzicht hebt bekeken, beginnen we aan ons avontuur! We gaan van de klif helemaal naar beneden abseilen. Omdat het abseilen niet te intimiderend is, is het een geweldige plek om je zelfvertrouwen te winnen v.w.b. het abseilen. Na da afdaling naar de bodem van de klif, zul je beginnen aan de unieke activiteit "Via Ferrata". (Het ijzeren pad). Het is een Italiaanse term voor een nieuwe sport. Nadat je de speciale uitrusting hebt aangedaan, loop je op de rots door middel van kabels en metalen handvatten. Je 'wandelt' een ingebouwde klimparcours vol avontuur! Het pad leidt ons naar een uitkijkpunt die je een visueel vogelperspectief geeft. Wanneer je naar de Hula vallei beneden je kijkt, naar de berg Hermon voor je en de Golan hoogvlakte naar het zuiden, dan zul je je een vliegende vogel voelen. Een zeer bijzondere ervaring. Deze excursie is geschikt voor zowel beginners als gevorderden. Er is geen ervaring voor nodig. Hierna bezoek je een nabijgelegen fort. Overnachting in kibboets Shaar Hagolan.



Duur van de begeleide excursie: 4,5 - 7 uur

Dag 6:

Meer van Galilea - Naftali bergen - Meer van Galilea (o)

Onze super avontuurlijke ATV-toer neemt je mee door de Naftali bergen. Je toer begint met het kiezen van het coolste off-road voertuig, waarna je begint aan je rit op de mooiste, avontuurlijke en unieke onverharde wegen van het land. Deze wegen combineren adembenemende uitzichten. Je zult door steile heuvels, groene bossen en door waterstromen rijden. Overal langs de weg zul je de berg Hermon kunnen zien, de vulkaan op de top

van de Golan, de Hula vallei en het Hula meer, een plek die miljoenen vogels aantrekt die rusten op hun migratie tussen Afrika en Europa. (seizoensgebonden). Je rijdt ook op rotsachtige en uitdagende (in de winter: modderige) wegen en steile hellingen. Evenals door het bos van de Naftali bergen. Op de terugweg rijdt je naar de Moshav langs dezelfde route of je neemt een alternatieve route. Dit is afhankelijk van je rijvaardigheid. Vanaf beide routes kun je genieten van het uitzicht op Bikat Kadesh en de Libanese bergen.

Duur van de begeleide excursie: 2 uur

Maximaal 3 personen per ATV

De chauffeur dient zijn/haar rijbewijs mee te nemen en minimaal 18 jaar oud te zijn

De middag is ter vrije besteding. Maak bijvoorbeeld een wandeling in het Tel Dan Nature Reserve, ga raften vanaf Kfar Blum of maak een fietstocht in het Agamon HaHula Nature Reserve. Op de terugweg kun je over de Golan Hoogvlakten terugrijden. Hier zul je nog enige loopgraven van het IDF (Israel Defence Force) tegenkomen. Deze worden bij dreiging vanuit Syrië nog steeds gebruikt. Vanaf hier heb je tevens een mooi uitzicht op Syrië. Overnachting in kibboets Shaar Hagolan.

Optionele excursies voor de middag:

1.. IDF Lebanon Border Jeep Tour

Tijdens deze toer nemen we je mee langs de Libanese grens, in het oosten van Galilea. Dit is een hele speciale toer waarbij je gids een lokale bewoner is, met veel persoonlijke verhalen over het leven langs de grens van Libanon en Israël. Het is een reis achter de schermen, een blik op het leven aan de Libanese grens, 'een gewoon leven leiden over bedreiging'. Je zult ook de unieke gelegenheid hebben om IDF gevechtssoldaten te ontmoeten, die de nabijgelegen Libanese grens bewaken. We zullen tijd besteden aan het leren kennen van de gevechtssoldaten en hen van dichtbij en persoonlijk in actie zien. Afhankelijk van de omstandigheden zullen we enkele gevechtsvoertuigen zien, zoals D9 tanks (enorme legerbulldozer), hummers en ATMOS voertuigen.



Soms worden we uitgenodigd door de soldaten om op de tanks te klimmen. Deze unieke toer geeft je een beter begrip van het conflict, het leven van de soldaten die Israël beschermen en het dagelijkse leven aan de grens vanuit een persoonlijk perspectief. Tijdens het rijden in de jeep trotseer je steile beklimmingen en afdalingen door de bergen. Onderweg hebben we adembenemende panoramische uitzichten op de Golanhoogten, de Hula vallei en de Hermon berg.



Level 1 toer - we zullen ons concentreren op de Libanese grens rond Metulla en het nabijgelegen Naftaligebergte.

Kosten: € 485,- per groep van maximaal 7 personen. **Duur van de begeleide excursie:** 2 - 3 uur

Level 2 toer - we starten in dezelfde regio als level 1 en gaan dan verder in de jeep door de Hula vallei, helemaal naar het oosten om de Golan Hoogvlakten te beklimmen. We bezoeken ook een aantal historische Syrische bunkers die tot 1967 nog in gebruik waren. We zullen hier

verhalen horen over de 6 daagse oorlog die voor onze ogen tot leven zal komen. We krijgen meer te horen over de huidige situatie ten opzichte van het nabijgelegen Syrië. In de zomer stoppen we bij één van de lokale beekjes om een verfrissende duik te nemen!

Kosten: € 885,- per groep van maximaal 7 personen
Duur van de begeleide excursie: 5 - 6 uur

2. **Extreme water rafting**

Zin in een wild water avontuur? Ga dan mee en boek optioneel de rafting-kajak excursie. Je zult de meest afgelegen delen van de rivier de Jordaan verkennen. Het eerste stuk zul je langs de gebruikelijke familiesites naar beneden gaan. Dit is meer varen dan raften. Hierna zul je via een zeer uniek deel van de Jordaan, genaamd "Hayarden Haharari" (de bergachtige rivier) naar beneden raften. Jarenlang was dit deel afgesloten. Het terrein en de waterstanden waren te extreem voor grote "raften". Door de innovatieve solo-vlotten, "back-rafts" genoemd, is het terrein weer geopend voor geweldige avonturen op de Jordaan. De back rafts zijn extreem licht en kunnen gemakkelijk op je rug gedragen worden. Eén van de gidsen is Gilad, een echte oorlogsheld die tijdens de tweede oorlog in Libanon ernstig gewond raakte. Zijn overlevingskans was nul en het feit dat hij nog leeft is een wonder. Gilad is vanaf zijn tiende levensjaar al bezig met kajakken en raften. Een deel van zijn herstel was om terug het water in te gaan. Hij traint nu reddingsteams in rafting-noodsituaties. Hij werkt ook met herstellende soldaten van PTSS, door hen te begeleiden in het raften.



Je wordt begeleid door professionele instructeurs, van wie er één Gilad is. Je veiligheid en beveiliging worden tijdens de hele tocht in de gaten gehouden. Als je de zware stroomversnellingen bereikt, zullen de instructeurs je er één voor één doorheen leiden. Dit extreme avontuur is het hele jaar door mogelijk. De winter is echter onze favoriete tijd van het jaar omdat het waterpeil dan hoger en sterker is.

Kosten: € 200,- per persoon met een minimum van 2 personen.
Duur van de begeleide excursie: 3 - 4 uur



Dag 7:

Meer van Galilea (o)

Vanmorgen hebben we twee activiteiten op het Meer van Galilea. We beginnen met "Boating on your own". Nadat je een briefing hebt gekregen en alle instructies hebt doorgenomen krijg je je eigen boot die plaats biedt aan maximaal 6 personen. Je maakt met elkaar een cruise op het Meer van Galilea. Dit is geen speedboot, waardoor het veilig is en leuk voor het hele gezin. Je kunt stoppen om een duik te maken in het Meer van Galilea. Na het bootavontuur zul je gaan suppen op een Stand Up

Paddleboard. Een verfrissende en leuke ervaring op het Meer van Galilea.

De middag is ter vrije besteding om de bekende plaatsen rond het Meer van Galilea te bezoeken. Zo kun je naar de Berg van de Zaligsprekingen, wandelen door de velden naar Tabgha en de synagoge in Kapernaum bezoeken. Tip: indien je van vis houdt, eet dan bijvoorbeeld als lunch de St. Petrus vis, alleen te verkrijgen aan het Meer van Galilea. Overnachting in kibboets Shaar Hagolan.

Duur van de boottocht: 1 uur

Duur van de sup excursie: 1 uur

Dag 8:

Meer van Galilea - Woestijn van Judea - Jeruzalem (o)

Vanuit je kibboets bij het meer van Galilea rijd je door de Jordaanvallei naar de woestijn van Judea. Hier zul je een 2 uur durende jeep toer maken. Je zult steile hellingen beklimmen - en afdalen met panoramisch uitzicht op de Dode Zee, de Jordaan en de bergen van Jeruzalem. Ervaar de schoonheid van de wildernis van de woestijn. Je zult het nomadische leven van de bedoeïenen ontdekken, woestindieren tegenkomen en alles te horen krijgen over de geschiedenis en het unieke ecosysteem van dit gebied.



De middag kun je gebruiken om de oude stad van Jeruzalem te ontdekken. Wandel vanaf de Olijfberg de



oude stad binnen via de Leeuwenpoort, loop de Via Dolorosa en eindig bij de Heilige grafkerk. Maak bijvoorbeeld ook een wandeling over de oude stadsmuur van Jeruzalem. Eindig met een bezoek aan de Klaagmuur. De Klaagmuur is een heilige plaats voor de joden, omdat het een overblijfsel is van het complex waarop de tweede Joodse tempel stond. Nadat de tempel in 70 na Chr. werd verwoest kwamen veel joden bijeen om te rouwen om de verwoesting. Volgens Joodse traditie gelooft men dat de Goddelijke aanwezigheid nooit is weggegaan. Menselijke gebeden zullen dan ook nog steeds via de Westelijke muur opstijgen naar de hemel.

Overnachting in kibboets Shores, gelegen nabij Jeruzalem.

Duur van de begeleide excursie: 2 uur



Dag 9:

Jeruzalem - Nachal Rachaf - Jeruzalem (o)

Vanmorgen maak je de excursie: "Het zoute wonder". Je zult wandelen, abseilen en grotafdalingen maken. Het is een bijzondere ervaring, want het is een combinatie van een kloof en een zoutgrot, waar je ondergronds zult wandelen. Je maakt een woestijnwandeling waarbij je met behulp van ladders en trappen steile rotswanden zult trotseren. Het avontuur begint op de laagste plek op aarde, met een steile bergwandeling naar de top van de

natuurlijke zoutberg. Wanneer je de kloof bereikt, zul je door een gat afdalen naar beneden. De gids zal touwen opzetten en één persoon tegelijk, 300 meter naar beneden trekken. Je zweeft door een steeds breder wordende grot van puur zout naar de vloer van de grot. De veelkleurige zoutwanden vallen meteen op! Wanneer iedereen beneden is gebint de wandeling door de enorme zoutgrot. In tegenstelling tot kalksteengrotten, waar stalactieten en stalagmieten vormeloze kegels vormen, groeien de zoutkristallen van deze grot in prachtige buitengewone vormen die sprankelen in het licht van je hoofdlamp. Je zult door de grot kruipen en naar grote kamers klimmen. Je komt uit de grot aan het strand van de Dode Zee.

Tijdens deze excursie is het abseilen verplicht. De grotafdalingen zijn een uitdaging, maar iedereen met een normale conditie kan het. Er is geen ervaring voor nodig. De tocht kan overdag gedaan worden, gedurende de nacht of 's ochtends vroeg. 's Nachts voel je de mysterie doordat je wandelt onder de sterrenhemel. 's Ochtends begin je om 04.00 uur maar kom je tijdens zonsopkomst aan bij de top van de berg. Overdag kun je genieten van een panoramisch uitzicht op de woestijn. (voor de nacht en ochtendexcursie geldt een toeslag). Let op: in de periode mei - september start deze toer vanwege de warmte niet later dan 06.30 uur.



De middag kun je gebruiken om te drijven in de Dode Zee. Overnachting in kibboets Shoresh, gelegen nabij Jeruzalem.

Duur van de begeleide excursie: 4-6 uur

Men dient een hoofdlampje mee te nemen (Je kunt deze ook ter plekke aanschaffen)



Dag 10:

Jeruzalem (o)

Nog een volle dag om de oude stad van Jeruzalem te bezoeken. Uiteraard kun je er ook voor kiezen om bijvoorbeeld de berg Massada te beklimmen of een wandeling te maken in het Ein Gedi

National Park. Massada was het zomerverblijf van Koning Herodes de Grote. Waarschijnlijk ken je het verhaal wel dat dit de plaats is waar de joden massaal zelfmoord pleegden omdat ze niet onder Romeins gezag wilden leven. Combineer je bezoek aan Massada met een spannende wandeling door de Romeinse belegerkampen. Vanuit diverse richtingen heb je een fantastische uitzicht. Je kunt hier kiezen uit vier verschillende wandelingen. Overnachting in kibboets Shoresh, gelegen nabij Jeruzalem.



Dag 11:

Jeruzalem - vertrek vanuit Tel Aviv (o)

Afhankelijk van je vluchttijden kun je vandaag nog een laatste keer door de oude straatjes van de oude stad van Jeruzalem wandelen om de laatste souvenirs te kopen. Je levert je auto in op de luchthaven van Tel Aviv. Hiervandaan vlieg je terug naar huis.

NB. Programma onder voorbehoud van wijzigingen. Accommodaties zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid.

Prijsinformatie

Data & prijzen

Onderstaande prijzen zijn per persoon en op basis van beschikbaarheid. Tijdens nationale feestdagen kan er een toeslag gelden.

Country Lodging

Prijzen per persoon

Laagseizoen	Vertrekdata	Aantal personen	Richtprijs *
Reisnr.: 2A-ISR-11-L	01 december - 01 maart	2 volwassenen	€ 2.120,- p.p.
		4 volwassenen in 2 kamers	€ 1.575,- p.p.
		6 volwassenen in 3 kamers	€ 1.425,- p.p.
Midden seizoen	Vertrekdata	Aantal personen	Richtprijs *
Reisnr.: 2A-ISR-11-M	01 maart - 31 augustus	2 volwassenen	€ 2.250,- p.p.
		4 volwassenen in 2 kamers	€ 1.675,- p.p.
	01 september - 1 december	6 volwassenen in 3 kamers	€ 1.510,- p.p.

* Prijzen zijn gebaseerd op twee personen in een tweepersoonskamer. Voor het gebruik van een tweepersoonskamer voor alleengebruik geldt een toeslag.

*De prijzen zijn niet geldig tijdens de Joodse feestdagen en Joodse vakantieperiodes. (Joods Pasen, Shavuot, Rosh Hashanah, Sukkot en gedurende de hele maand juli en augustus).

*In verband met de dollarkoers zijn de genoemde prijzen richtprijzen.

Joodse feestdagen

Joodse feestdagen	Rosh Hashana	Sukkot	Passover	Shavuot
2020	18.9.2020 - 21.09.2020	2-12.10.2020	25.3-04.04.2020	16-18.5.2020

Inbegrepen in de reisom

- 10 overnachtingen in genoemde accommodaties of gelijkwaardig o.b.v. logies en ontbijt
- Maaltijden: 10 x ontbijt
- Vervoer per huurauto - Hyundai I25 of gelijkwaardig bij 2-3 personen en een Mazda 3 of gelijkwaardig bij 4-5 personen
- Autohuur: 1 bestuurder inbegrepen
- Begeleide excursies die zijn inbegrepen in de reisom:
 - Dag 3: Abseilen vanaf de Keshet
 - Dag 3: Bezoek aan de Cougar Cave
 - Dag 3: Wandelen en klimmen in Ma'arat Nam'er
 - Dag 4: Zelfstandige wandeling in Nachal Amud
 - Dag 5: Klimmen en abseilen in Nakik Hashachor
 - Dag 6: ATV tour in de Naftali bergen
 - Dag 7: Boating on your own op het Meer van Galilea
 - Dag 7: Suppen op het Meer van Galilea
 - Dag 8: Jeeptour in de woestijn van Judea
 - Dag 9: wandelen, abseilen en grotafdalingen in Nachal Rachaf

Niet inbegrepen in de reisom

- Vliegtickets
- Niet genoemde maaltijden en drankjes tijdens de maaltijden
- Entreegelden voor de optionele excursies
- Ophalen huurauto \$ 39,- (ter plaatse te betalen)
- Overige kosten autohuur:
 - Eigen risico autohuur af te kopen voor \$ 12,- per dag (ter plaatse te betalen)
 - Benzinekosten
 - Extra bestuurder
- Persoonlijke uitgaven
- Reis- en annuleringsverzekering
- Bijdrage GGTO € 15,- per boeking
- Bijdrage Calamiteitenfonds € 2,50 per boeking

Praktische informatie

Vervoer

Tijdens deze reis heb je een eigen auto tot je beschikking. Deze haal je op de dag van aankomst op de luchthaven Ben Gurion op en lever je weer in wanneer je vertrekt. Bij 2-3 personen krijg je een Hyundai I25 of vergelijkbaar. Bij 4-5 personen een Mazda 3 of vergelijkbaar. Andere auto's zijn op aanvraag. Hier geldt een toeslag voor.

Israel Pass

Je kunt een Israel Pass aanschaffen met onbeperkte entree voor de nationale parken. De Israel Pass is 14 dagen geldig, geteld vanaf het eerste bezoek dat het ticket gebruikt wordt. Dit geldt voor zowel het ticket met onbeperkte entree, als voor de tickets met 3 en 6 entrees. Op de volgende website kun je kijken waar je de Israel Pass kunt gebruiken:

<https://fe.sales.parks.org.il/tickets>

Avontuurlijke excursies

Sommige excursies zijn een uitdaging, maar iedereen met een normale conditie kan het. Er is geen ervaring nodig om de genoemde excursies te doen. Bij alle excursies is er een professionele gecertificeerde gids aanwezig, zijn er verzekeringen inbegrepen en zijn de technische benodigdheden om te kunnen klimmen en abseilen aanwezig. Behalve de hoofdlamp bij de excursie op dag 9: "het zoute wonder". Je veiligheid en beveiliging worden tijdens alle excursies goed in de gaten gehouden. Als je bijvoorbeeld bij het raften de zware stroomversnellingen bereikt, zullen de instructeurs je er één voor één doorheen leiden. Veiligheid gaat boven alles!

Accommodaties

Tijdens deze reis maken we gebruik van de kibboets Country Lodging. De huisjes op de kibboetsen zijn comfortabele toeristen klasse accommodaties. Alle kamers beschikken minimaal over een bad/douche en toilet. Vaak is er ook een keukentje, een zithoek en zijn er koffie- thee faciliteiten.

U kunt er ook voor kiezen om te overnachten in kibboets hotels. Deze zijn vergelijkbaar met 3* en 4* hotels superior. Dit zijn dus de luxere kibboetsen.

Bij boeking wordt er gekeken welke kibboetsen nog plaats hebben. Door onvoorziene omstandigheden kan hiervan afgeweken worden. In dat geval zal er altijd voor gelijkwaardige accommodaties gezorgd worden. Klik op de link om een beeld te krijgen van de hotels waar je zal verblijven. Helaas hebben niet alle hotels een eigen websites.

Regio	Nachten	Country Lodging	Kibboets Hotels
Omgeving Tel Aviv	2 nachten		- Kibboets Shefayim
Omgeving Akko	1 nacht	- Kibboets Nes Ammim - Kibboets Eilon - Kibboets Gesher Haziv - Kibboets Lochamei HaGetaot	
Omgeving Safed	1 nacht	- Kibboets Moran - Kibboets Mizra - Kibboets Farod	
Omgeving Meer van Galilea	3 nachten	- Kibboets Shaar HaGolan - Kibboets Degania bet - Kibboets Ashdot Ya'akov - Kibboets Haon	
Omgeving Jeruzalem	3 nachten	- Kibboets Moshav Shoresh - Kibboets Neve Shalom	

Reisdocumenten

- Het vliegticket is niet inbegrepen in de reissom. Je kunt zelf het ticket regelen of je kunt bij Like2Travel aangeven dat wij het ticket voor je regelen.
- Je paspoort dient nog minimaal 6 maanden geldig te zijn na thuiskomst.
- Voor deze reis is geen visum nodig. Je krijgt een gratis toeristenkaartje bij aankomst in Tel Aviv. Dit is een los kaartje die je goed moet bewaren tijdens je reis.

Nederlandse Ambassade in Israël

Adres: Beit Oz, 13e verdieping
14 Abba Hillel Street
Ramat Gan 52506
Tel Aviv

Tel.: +97237540777
24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar

Fax.: +97237540751

E-mail: tel@minbuza.nl

Openingstijden: Maandag t/m donderdag 09.00 - 16.00 uur
Vrijdag 09.00 - 13.00 uur

Geldzaken

In Israël betalen ze met de (Nieuwe) Israëlische Shekel. Kijk voor de actuele koers op www.gwktravelex.nl

Pinnen is op veel plaatsen mogelijk, echter accepteren niet alle automaten Nederlandse bankpassen. Zorg dat je de instellingen van je betaalpas op buiten Europa zet. Creditcards worden bijna overal geaccepteerd. Een creditcard is dan ook aan te raden om mee te nemen. Contant kun je overal betalen. Dit kan met de euro, zeker in de toeristische gebieden. Echter krijg je niet altijd de gunstigste koers.

In landen als Israël is het zeer gebruikelijk om fooien te geven voor verleende diensten en services. Een fooi is voor veel mensen een aanvulling op het loon.

Bij aankomst in Tel Aviv kun je op de luchthaven geld pinnen. Uiteraard kun je ook van te voren bij GWK Travelex makkelijk en snel buitenlandse valuta bestellen. (Let op: dit is altijd duurder).

Maaltijden

Deze reis is op basis van logies en ontbijt. De lunches en diners zijn niet inbegrepen. Er zijn onderweg vele restaurants te vinden. Ook kun je eenvoudig lunches door een Falafel o.i.d. te halen.

Gezondheid

Vaccinaties zijn niet verplicht, maar voor Israël adviseren wij de Hepatitis A en de DTP inenting.

De hygiëne is in Jordanië redelijk goed. Toch raden wij aan goed op te letten op wat je eet en voor de zekerheid een middel tegen diarree mee te nemen. Daarnaast adviseren wij een zoutoplossing (bijv. ORS) mee te nemen tegen uitdroging. Tot slot raden wij aan om een klein medicijntasje mee te nemen met o.a. paracetamol.

Reizigersdiarree

Veel mensen denken dat het tijdsverschil of de verandering van voedingsgewoonten en leefwijze de oorzaken zijn van reizigersdiarree. Dit is meestal niet het geval. Bacteriën en virussen die bijvoorbeeld in voedsel of (ongekookt) water zitten, zijn vaak de oorzaak van reizigersdiarree. Ook hogere temperaturen met felle zon kunnen bijdragen aan de tijdelijke malaise. De plaatselijke bewoners zijn hier min of meer aan gewend, reizigers niet. Als deze bacteriën of virussen in het lichaam komen, kunnen klachten ontstaan. Meestal gaat de reizigersdiarree in 2 tot 3 dagen vanzelf weer over.

Hoe is reizigersdiarree te voorkomen?

De kans om diarree te krijgen wordt kleiner als u zich aan de volgende regels houdt: Was de handen goed met water en zeep als u naar de wc bent geweest en voordat u gaat eten. Gebruik betrouwbaar drinkwater. Dit wil zeggen mineraalwater uit flessen of gekookt water. Hete thee is ook goed.

Tip: eet geen:

- Rauw of onvoldoende verhit vlees, vis en schelpdieren (let op bij barbecueën)
- Ijsblokjes en onverpakt consumptie-ijs

Wees voorzichtig met:

- Rauwe groente en ongeschild fruit

Tijdsverschil

In Israël is het 1 uur later dan in Nederland.

Elektriciteit

Het voltage in Israël is 220 volt. Het is raadzaam een verloopstekker mee te nemen. In Nederland zijn ze te koop bij o.a. de ANWB. Controleer het voltage voor gebruik.